

Peru Stichting Ananau



Van stichting Urpi Sonqocha naar stichting Ananau.

In Peru is het na een onrustige periode weer rustig geworden. Ellen en Sadith onze 2 vertrouwenspersonen hadden aangegeven te stoppen met hun werk bij Stichting Urpi Sonqocha, omdat zij zich niet meer konden verenigen met de nieuwe koers. Om toch verder te kunnen gaan met het goede werk hebben ze toen besloten om zelf een stichting op te richten.



Stichting LAMP heeft toen de bijdrage voor 2015 tijdelijk stopt gezet, in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen.

Lopende 2015 bleek al snel dat Ellen en Sadith voortvarend te werk gingen en stichting Ananau werd opgericht. Voor meer informatie: Sadith en Ellen

Asociación ONG Añañau Cusco - Perú

www.ananau.org

www.facebook.com/ananau.org



De ouders van kinderen die wij als Stichting ondersteunen hebben allemaal besloten de overstap ook te maken.

Regelmatig ontvangt de stichting briefjes en tekeningen van Nena, Ulan, Lisveth en Percy

Ook heeft stichting Ananau een extra bijdrage van 575 euro ontvangen voor de aanschaf van school- en spelmateriaal.

november 2016:

Zoals jullie wellicht nog weten werken we in Peru samen met Asociación ONG Añañau van Sadith Paez Montesinos en Ellen Bosch. Zij verzetten daar geweldig veel werk. Naast de "gewone begeleiding" van de kinderen, hebben alle kinderen van het project dit jaar een medisch examen gehad; een bloedonderzoek, een gebitscontrole en een oogonderzoek. Hiermee is er bekeken of de kinderen parasieten, een ziekte of gaatjes hebben en of ze een bril nodig hebben.

Stichting LAMP ondersteunt hen elk jaar met een bedrag van 1000 euro.

Lisveth en Percy doen het heel goed op school. Helaas is er op medisch gebied (tanden) enige zorg.

Percy gaat naar de tweede klas van de middelbare school, op een school dicht bij het centrum waar hij met de bus naar toe moet. In de vakantie konden Percy's ouders helaas geen plaats vinden op een school dichtbij in San Jeronimo. Voor de ouders van Percy is het erg lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om Percy's dagelijkse busritten te betalen. Percy werkt daarom in het weekend om zo de extra kosten die hij zijn familie geeft te compenseren. Hopelijk hebben ze volgend jaar meer geluk.

Dan nu nieuws over **Lisveth!**

Dit schooljaar is Lisveth begonnen in de derde klas van de middelbare school. Net zoals vorige jaren heeft ze moeite met wiskunde en Engels. Met de hulp van vrijwilligers is haar Engels wel verbeterd, ze kan nu haar taken gemakkelijker voltooien. Op school heeft ze voor het keuzevak naailes gekozen, hier zal ze het hele schooljaar mee bezig zijn. Lisveth vindt dit erg leuk, ze zou graag haar eigen kleding willen kunnen maken. Met wiskunde is ze nu bezig met intervallen, ze is hard aan het oefenen maar ze vindt het erg lastig.

Op het project is op dinsdag en donderdag speciaal tijd ingericht voor lectuur, Lisveth vindt dit totaal geen straf. Ze vindt het heerlijk om te lezen en momenteel leest ze het boek 'el Primer Amor' (de eerste liefde).

In het weekend verkoopt Lisveth gedroogd fruit en noten in een winkel in het centrum van Cusco.



Helaas is er minder goed nieuws betreffende Elia en Ulan. Zij zullen niet meer naar het project komen, in ieder geval de rest van dit jaar. We vinden het heel jammer maar de familie staat niet helemaal achter de werkwijze van het project. Op dit moment ziet de familie niet het belang in van educatie, waardoor Elia en Ulan niet meer komen. De familie stelt andere prioriteiten en denkt hierbij jammer genoeg niet aan de toekomst van de kinderen. Stichting LAMP heeft besloten dat de bijdrage voor Ulan en Elia dan gebruikt mag worden voor het project medische zorg.

